



## 6.2 Fælleskommunale samarbejder

### Initiativets indhold

Kommunerne har med monopolbrud, rammearkitektur og store og ambitiøse strategier sat en ny dagsorden. Monopolbruddet frigør kommunerne fra KMD's monopol på en række områder. Rammearkitekturen giver mulighed for øget konkurrence og billigere og bedre digitale løsninger, og de store strategier medfører stigende brug af fx velfærdsteknologi og pædagogisk it. Samlet set betyder det, at kommunerne i stadig stigende er i gang med at hjemtage ansvaret for digitaliseringen. En sådan hjemtagelse udfordrer dog kommunernes kompetencer og kapacitet til digital omstilling, implementering og gevinstrealisering.

En række kommunerne håndterer dette ved at indgå i fælleskommunale samarbejder bl.a. om indkøb, support mm. - andre planlægger dette. Målsætningen med de enkelte samarbejder varierer, men understøtter alle at opnå bedre og mere effektiv håndtering af it- og digitaliseringsområdet.

For at understøtte kommunerne i deres overvejelser har KL og Finansministeriet med hjælp fra et eksternt konsulenthus gennemført en kortlægning af de eksisterende kommunale it-samarbejder, som blev offentliggjort primo 2016. Kortlægning har resulteret i et inspirationskatalog og nogle vejledninger/gode råd til etablering af fælleskommunale samarbejder. Inspirationskatalog og vejledninger er tilgængelige på [www.kl.dk](http://www.kl.dk).

Formålet med initiativet er at følge udviklingen i de kommunal samarbejder løbende gennem strategiperioden – særlig henblik på at afdække eventuelle udfordringer forbundet hermed. Som led heri gentages i 2018 en undersøgelse/evaluering af udviklingen i de kommunale it-samarbejder.

Initiativet skal støtte den overordnede gevinst - at det skal være lettere for kommunerne at danne samarbejdskonstruktionerne (sænkning af "entrance cost") og drive disse mere professionelt (effektiviserings- og kvalitetsgevinst).

### Organisering og tidsplan

Initiativet forankres i KL og har en tidshorisont frem til 2020.